



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Τ.Κ. 64100 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΙΣ

ΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΙ ΤΗ 5^Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. - 394 -

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Πρός

Τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ' ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως

Κλήρον καί Λαόν

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Πατέρες

«Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διά τῆς φιλοσοφίας καί κενῆς ἀπάτης...».

(Κολασσαεῖς 2,8). Μέ αὐτήν τήν θεόπνευστη προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου κρίναμε καλό νά ἀρχίσουμε τήν Ἐγκύκλιό μας πρός τήν εὐσέβεια σας σήμερα πρώτη του Νέου Ἔτους 2013. Τήν ἀκούσαμε στό Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς Θείας Λειτουργίας, τό ὁποῖο εἶναι μία μικρή περικοπή ἀπό τήν πρός Κολασσαεῖς Ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Ἡ πόλη τῶν Κολοσσῶν βρισκόταν στήν Μικρά Ἀσία. Τότε εἶχε πολλούς χριστιανούς. Σήμερα εἶναι ἐρείπια.

Στήν προτροπή του αὐτή ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐφιστᾶ τήν προσοχή τῶν χριστιανῶν στούς ψευτοδιδασκάλους τῆς ἐποχῆς του, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦσαν νά ἀποδυναμώσουν τήν πίστη τῶν χριστιανῶν καί νά τήν νοθεύσουν μέ διδασκαλίες καί ιδέες μή χριστιανικές, τίς ὁποῖες παρουσίαζαν μάλιστα μέ ἔνδυμα φιλοσοφικό. Ἦσαν κοσμικές ιδέες, τάχα φιλοσοφικές, στήν οὐσία ἦσαν σκέτη ἀπάτη! Καί ὅμως ἀπό αὐτές τίς παράξενες καί ἐπικίνδυνες φιλοσοφίες καί ιδέες κινδύνευαν νά χάσουν τήν ἀληθινή καί ὠραία πίστη των οἱ χριστιανοί καί νά ἐπιστρέψουν στήν παλιά θρησκεία τῶν εἰδώλων.

Προσεῖξάτε! φωνάζει ὁ Ἀπόστολος. Αὐτοί πού ἐμφανίζονται σάν μεγάλοι καί σπουδαῖοι φιλόσοφοι ἔρχονται νά σᾶς κλέψουν τόν θησαυρό τῆς πίστεως καί νά σᾶς

καταντήσουν όπως πριν «χωρίς Χριστόν, ἀθέους, ἐλπίδα μὴ ἔχοντας» (Ἐφεσίους 2, 12), δυστυχεῖς μέσα στήν πλάνη καί τήν ἄγνοια, καράβια ξυλάρμενα μέσα στό ἄγριο πέλαγος τῆς ζωῆς!

Ἐτσι ἀκριβῶς ὅπως ἓνα καράβι τότε κινδυνεύει νά συντριβῆ, ὅταν χάση τήν πυξίδα του, τό ἴδιο καί ὁ κάθε ἄνθρωπος ὅταν δέν ἔχη καλή πυξίδα, δηλαδή τό Εὐαγγέλιο καί τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ ὁδηγό στή ζωή του. Ἀπό ὦρα σέ ὦρα θά περιμένῃ τό ναυάγιο. Ὅποιος καί νά εἶναι, ὅποια θέση καί νά κατέχη στήν κοινωνική πυραμίδα. Σέ ὅποια οικονομική κατάσταση καί ἂν εὐρίσκεται. Θά κινδυνεύῃ ἀπό ὑφάλους καί σκοπέλους. Θά κινδυνεύῃ ἀπό θύελλες καί φουρτοῦνες. Θά κινδυνεύῃ ἀπό τά θαλάσσια κύτη καί τούς δράκοντες τοῦ ὑγροῦ στοιχείου...

Καί διατρέχει κίνδυνο θανάσιμο ὁ ταξιδιώτης στό πέλαγος τῆς ζωῆς ὄχι μόνο ὅταν δέν ἔχει τήν πυξίδα πλεύσεως ἀλλά καί ὅταν δέν ἔχει σωστή πυξίδα. Δυστυχῶς καί σήμερα συμβαίνει, ὅ,τι συνέβη κάποτε στήν ἐποχή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Δέν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι, πού ἀντιμάχονται τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καί δίνουν μέ ὕφος φιλοσόφου καί σπουδαίου ἀνθρώπου ὁδηγίες, ιδέες καί κατευθύνσεις στόν χριστιανό, ξένες τελείως μέ ὅ,τι διδάσκει ἡ χριστιανική μας πίστη.

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί προσφέρουν κακίστη ὑπηρεσία στήν κοινωνία μας. Δέν εἶναι ἐχθρός μόνο ἐκεῖνος πού ἀφαιρεῖ δολίως τήν πυξίδα ἀπό τό πλοῖο, ἀλλά καί ἐκεῖνος πού προσφέρει τήν λάθος πυξίδα. Ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ χαρίζει τό ὠραιότερο καί πληρέστερο νόημα στόν ἄνθρωπο. Ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ εἶναι γιά κάθε ἡλικία, γιά πλούσιους καί φτωχοῦς, γιά δίκαιους καί ἁμαρτωλοῦς. Κάθε ἄνθρωπο, σέ ὅποια κατάσταση καί ἂν εὐρεθῆ, μπορεῖ νά βοηθήσῃ. Δίνει πρωτίστως ὄραμα καί παντοτεινή ἐλπίδα. Κανένα δέν ἀφήνει νά πέση κάτω καί νά διαλυθῆ.

Γι' αὐτό ὅσοι προσπαθοῦν νά μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τήν πίστη τῶν προγόνων μας εἶναι οἱ μεγαλύτεροι ἐχθροί μας. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πολύ σωστά τους παρομοίασε μέ κλέπτες καί ἀπατεῶνες, πού ἀγωνίζονται νά βροῦν καί νά λεηλατήσουν τό θησαυρό.

Εἴθε νά ἀκούσωμε σήμερα τή φωνή του. Εἴθε τή ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ νά ἐκτιμήσωμε περισσότερο τόν θησαυρό τῆς πίστεώς μας καί μέ πυξίδα καί ὁδηγό ἀσφαλῆ τό Εὐαγγέλιό μας νά ἀντιμετωπίσωμε ἀποτελεσματικά ὅλα τά προβλήματά μας. Ἀμήν

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΓΕΜΑΤΟ ΠΙΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2013

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

†Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ