



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Κ. 64100 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΙΣ

ΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΙ ΤΗ 9^Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. - 420-

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Πρός

Τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ' ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως

Κλήρον καί Λαόν

«ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΘΕΟ. ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ. ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ»

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Πατέρες

Νέο Ἔτος μᾶς χαρίζει ὁ Πανάγαθος καί Μεγαλόδωρος Θεός. Ἄς Τόν εὐχαριστήσωμε ἐγκαρδίως καί ἄς σκεφθοῦμε, πῶς θά τό ἀξιοποιήσωμε καταλλήλως. Ὁ χρόνος εἶναι δῶρο ἀνεκτίμητο τοῦ Θεοῦ, εἶναι τάλαντό Του πολύτιμο, πού μᾶς τό προσφέρει γιά νά τό πολλαπλασιάσωμε. Ἀπό τά ἱερά κείμενα τῆς πίστεώς μας διδασκόμαστε, ὅτι ὁ χρόνος, ὄχι ἀπλῶς εἶναι χρῆμα, ὅπως τόν θέλουν οἱ κοσμικοί ἄνθρωποι, ἀλλά θεϊκή παρακαταθήκη, ἡ ὁποία ἔχει σχέση μέ αὐτό τό αἰώνιο μέλλον μας. Μάλιστα! Τόσο μεγάλη ἀξία ἔχει γιά τόν χριστιανό, πού πιστεύει στόν Θεό καί στήν ἄλλη, τήν ἀτέλειωτη ζωή τῆς ψυχῆς.

Ἐπομένως πρέπει μέ τίς καλύτερες ἀποφάσεις νά τόν ὑποδεχθοῦμε, ὥστε νά τιμήσωμε τόν Πανάγαθο Θεό, Πού μᾶς τόν ἐ χάρισε καί νά κερδίσωμε, ὅπως εἶπαμε, κέρδος αἰώνιο. Νομίζομε, σκεπτόμενοι πάντοτε κατά Θεόν καί μέ κριτήρια ἀσφαλῆ, ὅτι θά ἀξιοποιήσωμε μέ τόν καλύτερο τρόπο τόν νέο χρόνο, ὅταν ἀποφασίσωμε νά ἔλθωμε πιό κοντά στό Θεό. Ἄς τό παραδεχθοῦμε ὅτι πολλά ἀκόμη μᾶς κρατοῦν μακρῶς Του. Ποῦ εἶναι ἡ ἀταλάντευτη πίστη καί ἐμπιστοσύνη στήν Ἀγάπη Του; Στήν παραμικρή δυσκολία καί θλίψη κλονίζεται μέσα μας ἡ ἐλπίδα, ἐξαφανίζεται τό χαμόγελο, ἀρχίζομε νά μεμψιμοιροῦμε, νά παραπονούμεθα...

Ποῦ εἶναι ἡ χριστιανική καρτερία μας, ποῦ φαίνεται στή ζωή μας ἕνα ἀπό τά κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοῦ χριστιανικοῦ μας βίου, ἡ λιτότητα καί ἡ ἀπλότητα; Ποῦ

φαίνεται στη ζωή μας ή αὐταπάρηση καὶ ἡ αὐτοθυσία; Ποῦ λάμπει στὴ χριστιανικὴ μας πολιτεία ἢ ἀγνότητα τῶν ἡθῶν; Ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογένειας στὸν καιρὸ μας εἶναι ἐπικίνδυνα κλονισμένος, δὲν προλαβαίνομε νὰ μετροῦμε διαζύγια, ὁ δὲ πολιτικός γάμος μᾶλλον προηγεῖται τοῦ θρησκευτικοῦ γάμου στίς προτιμήσεις τῶν πολλῶν. Στὸ θέμα αὐτὸ σχεδὸν μοιάσαμε τὴν ἄθρησκον καὶ ἀποχριστιανοποιημένη Εὐρώπη τῶν ἡμερῶν μας.

Εὐτυχῶς ἀκόμη τό ἄλλας καὶ τό φῶς τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας μας κρατᾶ μακριὰ ἀπὸ τὴν τελικὴ σήψη καὶ διαφθορὰ τὴν κοινωνία μας καὶ ἀπὸ τὸ ὀλοκληρωτικὸ πνευματικὸ σκοτάδι τὴν πατρίδα μας. Ἀκόμη καὶ ἄνθρωποι ἀνάμεσά μας, οἱ ὁποῖοι δὲν τρέφουν αἰσθήματα συμπαθείας στὴ Μητέρα Ἐκκλησία μας, ἀναγνωρίζουν ἐκ τῶν πραγμάτων τὸν σωστικὸ ρόλο τῆς μέσα στὴ θάλασσα τοῦ σύγχρονου κακοῦ.

Ἴδου καὶ γιὰ τὴν πατρίδα μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλο τὸν κόσμον ἢ εὐκαιρία, πού μᾶς δίνει ὁ Θεὸς μέ τὸν καινούργιο χρόνον: Εἶδαμε, βεβαιωθήκαμε ἀρκετά, ἢ ἀποστασία ἀπὸ τὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ ποῦ ὀδηγεῖ. Εἶδαμε ὅτι ἡ ἀπληστία μερικῶν, πού ἐλάτρευσαν τὸν Μαρμωνά, τὴν κτίσιν, παρὰ τὸν Κτίσαντα, ὅτι ἔφεραν τὴν οἰκονομία σὲ τέτοιο κρίσιμο σημεῖο, σὰν νὰ δοκιμάζῃ σήμερον ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα ἕναν παγκόσμιον πόλεμον. Αὐτοῦ τοῦ εἶδους ἢ ἀναστάτωση εἶναι πρωτοφανής. Ὅχι μόνον στὴν πατρίδα μας. Μία παγκόσμια οἰκονομικὴ ὀλιγαρχία κρατᾶ στὰ χέρια τῆς καὶ νέμεται τὰ πλούτη τοῦ κόσμου. Πιθανώτατα κάτι παρόμοιο σὲ τέτοια ἔκτασι, σὲ χῶρον παγκόσμιον, δὲν εἶχε ξανασυμβῆ. Τράπεζες, ἀδίστακτοι μεγαλοεπιχειρηματίες, διακινοῦν, σύμφωνα μέ τίς ἐμπνεύσεις τοῦ Μαρμωνά, τὸν παγκόσμιον πλοῦτον, μέ θλιβερό ἀποτέλεσμα οἱ πολλοὶ νὰ ὑποφέρουν ἀπὸ τὰ περιορισμένα ἔσοδα, περικοπὲς μισθῶν καὶ συντάξεων, καὶ οἱ ἐλάχιστοι νὰ εὐημεροῦν.

Ὅλη αὐτὴ ἢ κατάστασι δὲν ὀφείλεται στὴν ἀπιστία στοῦ Θεοῦ; Δὲν ὀφείλεται στὴν ἐγωιστικὴ, ἐσφαλμένη τελείως ἐκτίμησι τῶν πραγμάτων; Τὰ πιὸ ἄμεσα θύματα αὐτῆς τῆς πρωτοφανοῦς, ἀνάληπτης πλεονεξίας, δὲν εἶναι οἱ χιλιάδες ἀνά τὸν κόσμον συνάνθρωποι μας, πού ἔθεσαν τέρας στὴν ζωὴ τους, μέσα στὴν ἀπελπισία τους; Ποῦ θὰ φθάσωμε ἄραγε μέ αὐτὴν τὴν κατάστασι, πού βιώνουν πολλοὶ συμπολίτες μας;

Γι' αὐτὸ εἶπαμε καὶ ἐπαναλαμβάνομε, μία καὶ μοναδικὴ εἶναι ἡ λύσι: Νὰ ἐπιστρέψωμε στοῦ σίγουρον δρόμον τοῦ Θεοῦ. Νὰ κατανοήσωμε οἱ πάντες τὸ μέγεθος τῆς συμφορᾶς, πού μᾶς ἀπειλεῖ καὶ νὰ ἀγωνισθοῦμε νὰ γίνωμε καλύτεροι χριστιανοὶ καὶ καλύτεροι ἄνθρωποι. Εἶναι ψέμα, εἶναι φενάκη, εἶναι ἀπάτη, εἶναι δόλωμα τοῦ πονηροῦ, ὅτι «ἐν τῷ περισσεύειν τινι ἢ ζωὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ» (Λουκᾶ 12,15). Ἡ πλεονεξία σκοτώνει, δὲν χαρίζει εὐτυχία καὶ χαρὰ. Χαρὰ καὶ εὐτυχία δίνει μόνον ἡ ἡσυχὴ συνείδησι καὶ ὁ Θεός, τοῦ ὁποῖου τὴν Χάρι καὶ Εὐλογία ἐπικαλούμεθα πατρικῶς σὲ ὅλους σας.

Καλὴ Χρονια.

†Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ