



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  
Τ.Κ. 64100- ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΙΣ

ΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΙ ΤΗ 24<sup>Η</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. - 584 -

### Ἐγκύκλιος ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ Τῆς Ἀναστάσεως Τοῦ Κυρίου

Πρὸς

Τὸν Ἱερὸν Κλήρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν

Τῆς καθ' ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως

**«Εἰ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ἡμῶν... (Α΄ Κορ.15,17)**

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες

**Χριστὸς Ἀνέστη!**

Μὲ ἐγκάρδια αἰσθήματα χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως ἀπευθύνομε πρὸς ὅλους σας τὸν Πασχάλιο χαιρετισμὸ τῆς πίστεώς μας καὶ εὐχόμεθα πατρικὰ ἢ Εὐλογία τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ πάντοτε νὰ εἶναι μαζί σας. Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ ἑορτὴ τῶν ἑορτῶν καὶ ἡ πανήγυρη τῶν πανηγύρεων, ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ μας, ἀνέκαθεν ὑπῆρξε ἡ πηγὴ τῆς χαρᾶς καὶ τῆς ἀγαλλιάσεως τοῦ πιστοῦ χριστιανοῦ. Ὁ Ἀναστάς ἐκ τοῦ Τάφου Κύριός μας ὄχι μόνο τότε, τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, στοὺς ἁγίους Ἀποστόλους Του ἐχάρισε «*χαρὰν μεγάλην*», ἀλλὰ τὴν ἴδια χαρὰ σκορπίζει σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα ἢ καλύτερα σὲ ὅλη τὴν Κτίσι, ποὺ εἶναι τὸ ἔξοχό Του Δημιούργημα. Γι' αὐτὸ καὶ θὰ ψάλλομε πάντοτε μὲ ἱερὸ ἐνθουσιασμό: «*Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτὸς οὐρανὸς τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια*»!

Καὶ ὁ λόγος αὐτῆς τῆς δικαιολογημένης παγκόσμιας χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης γιὰ τὴν Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι σὲ ὅλους φανερός. Ὁ Κύριος μὲ τὸ τρισμέγιστο θαῦμα τῆς Ἀναστάσεώς Του μέσα ἀπὸ τὸν σκοτεινὸ τάφο ἔδωσε σὲ ὅλους νὰ ἐννοήσουν, ὅτι Αὐτὸς εἶναι

ὁ κυρίαρχος, ὁ Νικητὴς τοῦ μεγαλύτερου καὶ φοβερώτερου ἐχθροῦ τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ μέχρι τότε ἀνίκητου καὶ ἀκατάβλητου, δηλαδὴ τοῦ θανάτου. Ἀκόμη, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν θεόπνευστο διδάσκαλό μας Ἀπόστολο Παῦλο, μὲ τὴν θεοπρεπῆ Του Ἀνάστασις ὁ Χριστὸς ἔδωσε

οὐσία καὶ ὑπόστασις στὴν πίστι μας. «*Εἰ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, διεκήρυξε ὁ ἄξιος μαθητὴς Του, ματαία ἡ πίστις ἡμῶν*». Ἐὰν δηλαδὴ δὲν πιστεύαμε στὴν Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ, τότε ἡ πίστις μας στὸ Πρόσωπό Του καὶ τὸ Εὐαγγέλιό Του δὲν θὰ εἶχε κανένα περιεχόμενο. Θὰ ἦταν ματαία, ἄνευ σημασίας!

Μάλιστα, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, τόση μεγάλη καὶ βαθειὰ σημασία ἔχει ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου μας! Εἶναι συνδεδεμένη μὲ αὐτὴν τὴν ὑπαρξή μας. Ὡ! δὲν περιορίζεται στὰ ὠραία καὶ γραφικὰ πασχαλινὰ ἔθιμά μας. Οὔτε στὶς μεγαλοπρεπεῖς τελετὲς καὶ πανηγύρεις μας. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ ἔχει προπάντων ὑπερκόσμιες, μεταφυσικὲς διαστάσεις. Μὲ τὸ βαθύ της νόημα δίνει τὴν πρωτοπορία στὴ θρησκευτικὴ μας πίστις καὶ καθιστὰ τὴν θρησκεία μας τὴν πνευματικώτερη θρησκεία ἐπάνω στὴ γῆ.

Ἔτσι εὐχόμαι ὅλοι μας νὰ ἐννοήσουμε τὴν Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ. Ὡς τὸ θεμέλιο τῆς πίστεώς μας, ἀλλὰ καὶ ὡς τὴ βάση καὶ τὸ θεμέλιο τῆς ὑπάρξεώς μας. Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν Κύριός μας ὑπῆρξε σύμφωνα μὲ τὴν παράξενη ἔκφρασις τοῦ Ἀποστόλου «*ὁ πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν*». (Κολοσσαεῖς 1,18). Δηλαδὴ Ἐκεῖνος ποῦ ἀνοίξε τὸ δρόμο γιὰ ἓναν ἄλλο κόσμο, πολὺ διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο τῆς φθορᾶς. Ἐναν κόσμο ἄφθαρτο, αἰώνιο, ἄχρονο. Σ' αὐτὸν τὸν κόσμο τῆς αἰώνιας νεότητος καὶ ἐμεῖς θὰ ὀδεύουμε ἀσφαλῶς, ἐὰν ἀπὸ τώρα, σ' αὐτὸν τὸν κόσμο τηροῦμε τὰ προστάγματα τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ καὶ ἀγωνιζόμαστε κατὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ κακοῦ, τὸν ἀγώνα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς.

Δέν θὰ νιώθουμε τὸν ἑαυτό μας «*ἄχθος ἀρούρης*», περιττὸ βάρος τῆς γῆς. Τό ἀφευκτο τέλος μας δέν θὰ εἶναι ἡ γῆ, ἀλλὰ ἡ αἰώνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Τότε, λοιπόν, πιστεύοντας ἀκράδαντα στὴν Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ ἔχομε τὴν ἐλπίδα νὰ νικήσουμε καὶ ἐμεῖς τὴν φθορὰ καὶ τὸ πρόσκαιρο καὶ νὰ ζήσουμε μαζὶ μὲ τὸν Χριστὸ μας τὴν αἰώνια χαρὰ καὶ δόξα καὶ ζωὴ τῆς Ἀναστάσεώς Του. Ἀμήν

Παντοτεινὸς εὐχέτης σας

†Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ