



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Τ.Κ. 64100 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΙΣ

ΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΙ ΤΗ 8Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. - 938 -

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014

Πρός

Τόν Ίερόν Κλήρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν
Τῆς καθ' ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί καί Πατέρες,

*«ὅτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου ἐξαπέστειλε ὁ Θεὸς
τὸν Υἱὸν αὐτοῦ γενόμενον ἐκ γυναικός...» (Γαλ. 4,4)*

Αὐτὰ τὰ θεόπνευστα λόγια, ἀκούσαμε πάλι, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, στὸν Ἀπόστολο τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς σημερινῆς μεγάλης ἐορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Τὰ λόγια αὐτὰ ἀπὸ τὴν πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀποτελοῦν τὸ ἐπίσημο σχόλιο τῆς Ἐκκλησίας, καλύτερά του Ἁγίου Πνεύματος, γιὰ τὴν Ἐνανθρώπιση τοῦ Κυρίου μας. Γι'αὐτὸ ἀξιῶν πολὺ νὰ τὰ προσέξωμε.

Πότε, λοιπόν, ἦλθε στὴ γῆ ὡς Ἄνθρωπος ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ; Ἦλθε πρὶν δύο χιλιάδες χρόνια, ὅταν εἶχε ἔλθει ὁ κατάλληλος καιρὸς. Ὅταν συμπληρώθηκε ὁ χρόνος, τὸν ὁποῖον εἶχε ὀρίσει ἡ Θεία Πρόνοια. Τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία μας ἦταν μέσα στὸ Νοῦ τοῦ Θεοῦ μας. Ὅταν οἱ προπάτορές μας, οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι, ἀμάρτησαν μέσα στὸν Παράδεισο, ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμή ὁ φιλόανθρωπος Θεὸς σχεδιάζει τὴ σωτηρία μας. Ἦδη, σύμφωνα μὲ τὴν Ἁγία Γραφή μας, ἀναγγέλλει μυστηριωδῶς τὸ σχέδιο τῆς σωτηρίας μας στὸν πονηρὸ ὄφι, ὁ ὁποῖος πρωταγωνίστησε στὸ δράμα τοῦ Παραδείσου: *«...καὶ ἔχθραν θήσω, τοῦ εἶπε, ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς. Αὐτός σου τηρήσει κεφαλὴν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν».* (Γένεσις 3,15).

Πράγματι μυστηριώδη, προφητικά λόγια, πού άκούσθηκαν στην αύγή τής ανθρώπινης ιστορίας και τὰ όποία προέλεγαν, προανακήρυτταν, τὸ μυστικὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία μας. Πέρασαν ἀπὸ τότε ἑκατοντάδες, χιλιάδες χρόνια. Ἀπὸ τὴν ἔξορία τῶν Πρωτοπλάστων μέχρι τὴ Γέννηση στὴ Βηθλεὲμ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐξήθηκαν οἱ ἄνθρωποι, κατακυρίευσαν τὴ γῆ, χωρίσθηκαν σὲ ἔθνη καὶ λαοὺς, δημιούργησαν πολιτισμούς, αἱματοκυλίσθηκαν μὲ ἄπειρους πολέμους, καταπάτησαν τὸ Νόμο τοῦ Θεοῦ μὲ μύριους τρόπους, ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὴν Ἀλήθειά του καὶ βρέθηκαν μόνοι καὶ ἔρημοι νὰ τριγυροῦν μέσα στὸ πυκνὸ σκοτάδι τῆς ἄγνοιας καὶ τῆς ἀθείας. *«Μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τὴ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα...»*. Βρέθηκαν οἱ δυστυχεῖς ἄνθρωποι μὲ *«ἀδόκιμον νοῦν... πεπληρωμένοι πάση ἀδικία»* καὶ κακία. (Ρωμ.1, 25.28.29).

Ἔτσι, σύμφωνα μὲ τὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ, ὁ ἄνθρωπος τὸ εὐγενέστερο, τὸ ἀνώτερο, τὸ θεοειδὲς καὶ θεόπλαστο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ἡ κορωνίδα τῆς Κτίσεως, ἔφθασε μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου σὲ τόση τραγικὴ καὶ ἀξιοθρήνητη κατάσταση. Εὐτυχῶς ὅμως γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος ὑπῆρχε τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ ἐπάνω του, καὶ ὅταν ἰλιγγιωδῶς ἀπομακρυνόταν ἀπὸ τὸ Θεό, δὲν ἔφυγε οὔτε στιγμὴ ὁ ἀκοίμητος Ὀφθαλμὸς τῆς Θείας Πρόνοιας. Ἦ γιὰ νὰ ἐκφραστοῦμε καλύτερα, ἀπὸ ἐπάνω ἀπὸ τὸν ἀποστάτη καὶ ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο, τὸν ἄθεο καὶ διεφθαρμένο, δὲν ἔφυγε ποτέ τὸ στοργικὸ βλέμμα τῆς θεικῆς Ἀγάπης.

Αὐτὸ τὸ σημεῖο ἀπὸ τὴν μυστικὴ Ἱστορία τῶν Χριστουγέννων ἃς κρατήσωμε στὸ πνεῦμα καὶ τὴ ψυχὴ μας. Ἀκόμη, δηλαδή, καὶ ὅταν μὲ τὶς πράξεις μας φεύγομε μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ κινδυνεύομε νὰ κρημνισθοῦμε στὰ σκοτεινὰ βάραθρα τῆς ἁμαρτίας, ἃς μὴ τὸ ξεχνᾶμε ποτέ: ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δὲν μᾶς ἐγκαταλείπει. Γι' αὐτὸ καὶ ὅταν ἔκρινε κατάλληλο τὸν καιρὸ καὶ τὴν ἐποχὴ *«ἐξαπέστειλε ὁ Θεὸς τὸν Υἱὸν αὐτοῦ γενόμενον ἐκ γυναικός...»* γιὰ νὰ μᾶς σώση καὶ νὰ μᾶς ἐπαναφέρῃ στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ, στὸ σπίτι τὸ Πατρικόν, τὴν ἀγία Του Ἐκκλησία.

Ἰδού, ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ συνορταστὲς, τί δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε σήμερον πού ἀξιούμεθα νὰ γιορτάσουμε τὴν μητρόπολι τῶν ἑορτῶν μας, τὰ ἅγια Χριστούγεννα. Νὰ μὴ μᾶς διαφεύγῃ τὸ βασικὸ αὐτὸ νόημα: ὅτι ὁ Θεὸς παρακολουθεῖ κατὰ πόδας τὴ ζωὴ μας. Ἀκόμη καὶ ὅταν τὸν προσβάλλομε μὲ τὶς ἁμαρτίες μας. Καὶ περιμένει τὴν κατάλληλη στιγμὴ, τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, γιὰ νὰ ἐπέμβῃ νὰ μᾶς δώσῃ χερὶ βοηθείας νὰ σηκωθοῦμε, νὰ ἔλθωμε κοντὰ Του, στὴ Λύτρωση καὶ τὴ Σωτηρία.

Εἶθε ὁ δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου ἐνανθρωπήσας Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ μᾶς σκέπῃ πάντοτε μὲ τὴν αἰώνια Ἀγάπη Του. Ἀμήν.

ΔΙΑΠΥΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΟΝ ΕΥΧΕΤΗΣ ΣΑΣ

†Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ