



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Τ.Κ. 64100 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΙΣ

ΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΙ ΤΗ 18 " ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. - 143 -

Ἐγκύκλιος κατὰ τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Παρασκευὴν

«Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ»

«...οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον» (Ματθ. 26,72)

ᾠ! καινῶν καὶ παραδόξων πραγμάτων! θά ἀναφωνήση ἔκπληκτος, Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, καθὼς μελετᾷ τὸν λόγο τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, πού ἀναφέραμε στὴν ἀρχὴ τῆς σημερινῆς Ὀμιλίας μας. Τί ἀπάντησε ὁ κορυφαῖος Ἀπόστολος, ὅταν μία ὑπηρετρία τοῦ ἀρχιερέως Καϊάφα, τὸν ἀνεγνώρισε καὶ τὸν ἔδειξε σέ ὄσους βρέθηκαν ἐκεῖ τῆ νύχτα, πού κακοῦργοι καὶ ἀπαίσιοι ἄνθρωποι συνέλαβαν τὸν Κύριο καὶ τὸν ὀδήγησαν στό μέγαρο τοῦ ἀρχιερέως γιὰ νά Τόν δικάσῃ τό Συνέδριο τῶν Ἰουδαίων; Μέ τὴν ψυχὴ γεμάτη φόβο καὶ ἀγωνία ὁ Πέτρος ἀρνήθηκε, καὶ μάλιστα ἀρνήθηκε ὁ δυστυχῆς μέ ὄρκο, τὴν γνωριμία του μέ τὸν Διδάσκαλό του. Καὶ τόλμησε καὶ εἶπε ἐκεῖνο τό λόγο, πού κάθε φορὰ πού θά τὸν θυμόταν ἀργότερα θά τοῦ πλήγωνε τὴν καρδιά: «οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον...». Οὔτε τό ὄνομά Του δέν ἀνέφερε. «Δέν τὸν ξέρω τὸν ἄνθρωπο...!», Τὸν εἶχε ξεχάσει!

Γι' αὐτό καὶ ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἀναφωνεῖ: ᾠ! καινῶν καὶ παραδόξων πραγμάτων! Τί πράγματα εἶναι αὐτά, πρωτοφανῆ καὶ παράξενα! Αὐτός πού πρὶν λίγο στὸν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ τόσο εἶχε ἀγανακτήσει, ὅταν εἶδε ἐλεεινοὺς ἀνθρώπους νά ἀπλώνουν τὰ χέρια τους γιὰ νά πιάσουν τό Διδάσκαλό του, τόσο ὀργίσθηκε, τόσο ἀγανάκτησε, ὥστε ἔβγαλε μαχαίρι καὶ ὤρμησε ἐναντίον των καὶ εὐτυχῶς ἔκοψε μόνο τό αὐτὶ ἐνός ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς θρασύτατους, τώρα λέγει σέ μία ταπεινὴ ὑπηρετρία «λάθος κάνεις... Ἐγὼ δέν ξέρω τὸν ἄνθρωπο...», Εἶχε ξεχάσει καὶ τό ὄνομα Του!

Λυπούμαστε για τήν θλιβερή αυτή και απρόσμενη ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν κορυφαῖο μαθητή Του, τόν Ἀπόστολο Πέτρο. Ἄν καί πρῶτος λυπήθηκε πολύ ὁ ἴδιος ὁ μαθητής καί ἔδωσε διεξοδο στήν βαθεῖα του θλίψη στά δάκρυα, τά πύρινα δάκρυα μέ τά ὁποῖα ἔβρεξε τό δάπεδο τοῦ μεγάλου τοῦ ἄνομου ἀρχιερέως ἐκείνη τήν Μεγάλη Πέμπτη της δίκης καί καταδίκης του μεγάλου Ἀθώου. Ἐμεῖς σήμερα ἄς αισθανθοῦμε λύπη στήν καρδιά για πολλούς ἄλλους, σήμερα Ἁγία καί Μεγάλη Παρασκευή, πανσεβάσμια ἡμέρα τῶν Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου μας, πού ἔχουν ξεχάσει τόν Χριστό...

«οὐκ οἶδα τόν ἄνθρωπον...». Ἡ ἴδια κυνική ἄρνηση συνειδητά ἢ ἀσυνείδητα, δυστυχῶς ἐπαναλαμβάνεται καί σήμερα ἀπό πολλούς. Αὐτό τό θλιβερό φαινόμενο δέν βλέπομε τόσες φορές στήν Πολιτεία, στήν Διοίκηση, ὅταν καταπατεῖ Νόμους τοῦ Εὐαγγελίου, νομίζοντας ὅτι ἔτσι ἐξυπηρετεῖ τό συμφέρον τοῦ Ἔθνους; Περιφρονεῖ ἀσύστολα τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, ὅταν νομοθετῆ ἀντίθετα τελείως μέ τίς αἰώνιες ἀρχές Του, οἱ ὁποῖες θεσπίσθηκαν για τό καλό τῶν ἀνθρώπων. Πῶς, για παράδειγμα, δέν ἀρνεῖται σάν τόν Πέτρο τόν Χριστό ἡ Πολιτεία, ὅταν ἀντί νά βοηθήσει τήν οἰκογένεια τήν πολύτεκνη, ἡ ὁποῖα αἰμοδοτεῖ κυριολεκτικά καί μεταφορικά τό Ἔθνος, τήν ἐπιβαρύνει μέ βαρύτερη καί σκληρότερη φορολογία; Πῶς δέν μιμεῖται τόν δυστυχή Πέτρο ἡ Πολιτεία, ὅταν ἀντί νά στηρίξει τήν θρησκευτική Παιδεία, τήν ὑπονομεύει συνεχῶς;

Ἄλλά μήπως καί σ' αὐτήν τήν ταλαίπωρη Παιδεία μας δέν ἀρνήθηκαν, δέν ξέχασαν τό Χριστό μας, ὅπως ὁ Πέτρος; Δέν προσπαθοῦν χρόνια τώρα νά τήν ἀποχριστιανίσουν; Δέν πολεμοῦν μερικοί, ἄνθρωποι, ὄργανα μᾶλλον τοῦ ἀντιχρίστου, εἰ δυνατόν οὔτε τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ νά ἀκούγεται μέσα στά σχολεῖα; Δέν ἀγωνίζονται νά ἐξαλείψουν τόν ὁμολογιακό χαρακτήρα τῆς θρησκευτικῆς παιδείας νομοθετώντας τελικά μία ἄχρωμη καί ἄοση θρησκευτική γνώση, ὥστε τά παιδιά μας στό ὄνομα τάχα τῆς πολυπολιτισμικότητας καί τῆς παγκοσμιοποίησης νά μή μποροῦν νά διακρίνουν ἀνάμεσα στήν Ἀλήθεια, τήν μοναδική καί σώζουσα Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καί τίς θρησκευτικές παραδόσεις ξένων λαῶν καί ἐθνῶν;

«οὐκ οἶδα τόν ἄνθρωπον...» μία φορά εἶπε ὁ Πέτρος καί τό μετάνιωσε ἀργότερα καί ἔκλαψε πικρά, ἐνῶ ἐμεῖς καί τό λέμε καί δέν μετανοοῦμε. Αὐτό τό φαινόμενο τέλος τό ἀξιοδάκρυτο δέν παρατηροῦμε στό θέμα οἰκογένεια αὐτοῦ τοῦ καιροῦ; Δέν βλέπετε, ὅτι πόσοι ἀποφασίζουν νά νομιμοποιήσουν τίς μακροχρόνιες σχέσεις των καί νά τελέσουν γάμο; Προτιμοῦν νά ζοῦν στήν παρανομία καί μάλιστα καί νά τεκνοποιοῦν. Ἄλλά καί ὅταν ἀποφασίσουν νά συνάψουν γάμο οἱ μισοί τόν τελευταῖο καιρό καταφεύγουν στούς δημοτικούς ἄρχοντες για τήν παρωδία τοῦ γάμου ἀποφεύγοντας τό Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας. Δυστυχῶς ὅμως χωρίς πίστη, χωρίς χριστιανικά ἰδανικά καί ἀρχές, χωρίς τήν εὐλογία καί τήν Χάρη τοῦ Χριστοῦ, τόν ὁποῖον ξέχασαν σάν τόν Πέτρο, σχεδόν οἱ μισοί

γάμοι στήν πατρίδα μας ναυαγοῦν, ἀποτυγχάνουν. Σπάνια πιά, ποῦ φθάσαμε!, γάμοι στεριώνουν καί εὐδοκιοῦν. Τά διαζύγια ἰσοδυναμοῦν σχεδόν μέ τούς γάμους...

Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, ἀγαπητοί ἀδελφοί! Στό κήρυγμα μας σταθήκαμε σέ ἕνα χαρακτηριστικό καί ἐνδιαφέρον σημεῖο τοῦ Δράματος τῶν Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Χριστοῦ μας. Μείναμε σκεπτικοί γιά λίγα λεπτά στήν θλιβερή ἄρνηση τοῦ Πέτρου. «οὐκ οἶδα τόν ἄνθρωπον...» Καί μετά ἀπό αὐτό ρίξαμε τό βλέμμα μας στήν κοινωνία, ὅπου ζοῦμε καί διαπιστώσαμε πολλούς, μά πολλούς μιμητές τοῦ Πέτρου. Στήν Πολιτεία, στήν Παιδεία, στήν Οἰκογένεια. Ἄς εὐχηθοῦμε ὅσοι κακῶς, κάκιστα, μιμήθηκαν τόν Πέτρο στήν ἄρνηση, ὅλοι αὐτοί, μᾶλλον ὅλοι μας νά θελήσωμε νά μιμηθοῦμε τόν Πέτρο καί στήν μετάνοιά του. Τό σφάλλιν ἀνθρώπινον, τό ἐπιμένειν ὅμως στό σφάλμα δαιμονικόν. Σήμερα μέ δάκρυα στά μάτια καί πόνο εἰλικρινῆ στή ψυχή ἄς ζητήσουμε συγγνώμην ἀπό τόν δι' ἡμᾶς Παθόντα Κύριο. Καί ὅπως ὁ Πέτρος, ἄς μείνωμε γιά πάντα κοντά Του, ὑπό τήν σκέπην τῆς αἰώνιας Ἀγάπης καί Εὐλογίας Του. Ἀμήν!

Διάπυρος πρὸς τόν Χριστόν εὐχέτης σας

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ