



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Τ.Κ. 64100 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΙΣ

ΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΙ ΤΗ 24^Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. - 583 -

Ἐγκύκλιος κατὰ τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Παρασκευὴν

Πρὸς

Τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν
Τῆς καθ' ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως

Λόγος εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Παρασκευὴν

«...ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον... Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν».

(Α΄ Κορ.)

Πάντοτε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ὀφείλομε ὡς χριστιανοὶ νὰ ἐνθουμούμεθα τὸν Λυτρωτὴν μας Ἰησοῦν Χριστὸν γιὰ ὅσα ἀνεκτίμητα ἀγαθὰ καὶ εὐεργεσίες μᾶς ἔχει δωρήσει ἐρχόμενος στὴ γῆ . Προπάντων ὅμως ὀφείλομε νὰ μὴ λησμονοῦμε ποτέ τὴν ὑπέρτατη καὶ μοναδικὴ Θυσία Του, τὴν ὁποῖαν προσέφερε γιὰ τὴ σωτηρία μας ἐπάνω στὸ Σταυρὸ.

Ἰδιαιτέρως ὅμως μνημονεύομε μὲ εὐγνωμοσύνη τὴ Σταυρικὴ Θυσία τοῦ Χριστοῦ μας σήμερα, κατὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλην Παρασκευή. Σήμερα μὲ τοὺς ἔξοχους ὕμνους καὶ τὶς κατανυκτικὰς Ἀκολουθίας τῆς Ἐκκλησίας μας ξαναζοῦμε καὶ μὲ τὸ πνεῦμα καὶ μὲ τὴν καρδιά μας τὸ Θεῖο Δρᾶμα. «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας...».

Σήμερα ἐπίσης ἀκοῦμε ξανὰ τὸν ζωηρὸ προβληματισμὸ ἁγίων καὶ θεοφώτιστων ἀνδρῶν καὶ διδασκάλων τῆς πίστεώς μας, καθὼς φέρουν μὲ σεβασμὸ καὶ περίσκεψη τὸν Ἰσταυρωμένο στὸ ἐπίκεντρο τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τοῦτο, διότι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ κυρίως ἡ Θυσία Του ἐπάνω στὸν Σταυρὸ, θὰ κινή πάντοτε τὸ ἐνδιαφέρον ὅλων, ἀκόμη καὶ αὐτῶν τῶν ἀδιάφορων στὰ θέματα τῆς θρησκείας συνανθρώπων μας.

Καὶ αὐτὸν τὸν πάντα ἐπίκαιρο προβληματισμὸ, ὅσον ἀφορᾷ τὴ θέση τοῦ Ἐσταυρωμένου ὄχι μόνο μέσα στὴν Ἱστορία, τὴν ὁποίαν πράγματι ἐχώρισε στὰ δύο, στὴν πρὸ Χριστοῦ καὶ τὴν μετὰ Χριστὸν ἐποχὴ, ἀλλὰ καὶ στὴ ζωὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου, πολὺ ἐκφραστικὰ τὸν διετύπωσε ἐκεῖνος, πού κυριολεκτικὰ ἐταύτισε ἀπόλυτα τὴ ζωὴ του μὲ τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ ὁ πρῶτος μετὰ τὸν Ἐνα Ἀπόστολος Παῦλος. Τὶς σκέψεις του αὐτὲς καὶ τὸν προβληματισμὸ του τὰ ἔγραψε κάποτε σαφέστατα σὲ Ἐπιστολὴ του στοὺς προγόνους μας τῆς Κορίνθου καὶ τέτοια ξεχωριστὴ ἡμέρα, Μεγάλῃ Παρασκευῇ, ὡς ἐπίκαιρα μᾶς τὰ ξαναθυμίζει ἡ Ἐκκλησία.

Γιὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, λοιπόν, τὸν Διδάσκαλο τῆς Οἰκουμένης, τὸν πιὸ θερμὸ καὶ δραστήριο κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἐσταυρωμένος Κύριός μας δυστυχῶς δὲν εἶναι ἀποδεκτὸς ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Γιὰ ἄλλους ὁ Χριστὸς εἶναι πέτρα σκανδάλου, γιὰ ἄλλους ἓνα θέμα ἄνευ σημασίας, ἓνα τίποτε, καλύτερα μία ἀνοησία. Ἥμαρτον Κύριε! Ἔτσι οἱ προσηλωμένοι ἀκόμη στὴν παλιὰ Θρησκεία τοῦ Νόμου, οἱ τυπολάτρες καὶ «λογικοὶ» Ἰουδαῖοι, ἦταν ἀδύνατον νὰ παραδεχθοῦν, ὅτι ἓνας Υἱὸς Θεοῦ, πού ὑποσχόταν τὴ λύτρωση καὶ τὴ σωτηρία, ἔφθασε σὲ τέτοιο σημεῖο ἔσχατης ἀδυναμίας, ὥστε νὰ ὑποστῇ τὸν πιὸ ἐξευτελιστικὸ καὶ ἐπώδυνο θάνατο. Οἱ ἄλλοι πάλι, οἱ ἐθνικοὶ, ἐξίσου «λογικοὶ» καὶ φιλοσοφημένοι ἄνθρωποι, ἐρμηνεύαν μία τέτοια θρησκευτικὴ θεωρία, δηλαδὴ ἓναν ἐσταυρωμένο, νεκρὸ Θεό, ὡς καθαρὴ ἀνοησία!

Ἀλλὰ καὶ σήμερα, ἀτενίζοντας μὲ δέος τὸν Κύριο καθημαγμένο ἐπάνω στὸ Σταυρὸ ἢ ἄπνουν, νεκρὸν, μέσα στὸν Τάφο καὶ βλέποντας προσεκτικὰ τί συμβαίνει γύρω μας, στὸ ἴδιο θλιβερὸ συμπέρασμα θὰ καταλήξουμε: Γιὰ πολλοὺς, μικροὺς καὶ μεγάλους, ὁ Κύριός μας εἶναι μία ἀδύναμη, ἀνίσχυρη ὕπαρξη. Ὅτι ἀπὸ Ἐκεῖνον πολὺ λίγα μπορεῖ νὰ περιμένουμε, εἴτε ὡς ἄτομα, εἴτε ὡς λαοί. Γι' αὐτὸ καὶ στὰ τόσα προβλήματα, πού ἀντιμετωπίζουμε, δὲν ζητοῦμε τὴ λύση τους σ' Ἐκεῖνον καὶ τὸ Εὐαγγέλιό Του, ἀλλὰ εἴτε στὸ ἀδύναμο μυαλό μας, εἴτε ,σὲ ἄλλα κοσμικὰ εὐαγγέλια καὶ κοινωνικὲς θεωρίες. Καὶ ἐνῶ τὴ σωστὴ λύση τὴν κρατᾷ στὰ χέρια Του, ἐμεῖς ψάχνουμε ἐναγώνια νὰ τὴν βροῦμε κάπου ἄλλοῦ.

Καὶ ὅμως, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, γιὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο καὶ τοὺς ὁμοιοὺς του πιστοὺς χριστιανούς, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ δι' ἡμᾶς Σταυρωθεὶς καὶ Ταφεὶς, δὲν εἶναι οὔτε σκάνδαλο, οὔτε πρόβλημα καὶ ἀπορία, οὔτε ἓνα τίποτε, μία μωρία, ἀλλὰ «*Θεοῦ Δύναμις καὶ Θεοῦ Σοφία*»! Δηλαδὴ ὁ Παντοδύναμος καὶ Πάνσοφος Θεός!

Πότε, ἄραγε, θὰ Τὸν πιστεύσωμε ἔτσι ὡς Θεὸν Παντοδύναμο καὶ Πάνσοφο; Πότε θὰ Τὸν τιμοῦμε, ὄχι μόνο τέτοιες μεγάλες ἡμέρες, ἀλλὰ ὅλο τὸ χρόνο, ὡς Τὸν Μοναδικὸ Σωτῆρα καὶ Λυτρωτῆ; Μόνο τότε θὰ διαλυθοῦν τὰ ἀδιέξοδα, μόνο τότε θὰ ἔλθῃ ἡ πολυπόθητη λύση, μόνο τότε θὰ ἀνατεῖλουν ἡμέρες καλύτερες γιὰ τὸν καθένα μας, γιὰ ὀλόκληρη τὴν πατρίδα.

Εἶθε νὰ ἐξαφανισθοῦν δισταγμοὶ καὶ ἀπιστία καὶ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ νὰ φωτίσῃ νοῦ
καὶ καρδιά, ὥστε νὰ πάρῃ τὴν καλύτερη πορεία τῆς στὴν ἱστορία ἢ πατρίδα μας. Ἀμήν

Διάπυρος πρὸς τὸν Χριστὸν εὐχέτης σας

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ